

Wat de nihilist uiteindelijk baart...	:	Weerzin!
Ik wil niet wat ik wil...	:	Zoekt naar woorden.
Maar..., ik wil wat ik niet wil...	:	Begint te stokken.
Rest het besef...	:	Vergif moet worden uitgespuwd.
Wat wil ik...?	:	De zieke ijlt.
Wat wil ik niet...?	:	Men moet niet naar hem luisteren.
Echo: ik wil wat ik niet wil...	:	Verdoof hem.
En ik wil niet wat ik wil...	:	Pomp zijn maag leeg.
Kletspraat...?	:	En laat hem nu ontwaken.
Nee, dit geeft mijn levenswijze weer...	:	Aan hem het verschoonde leven.
Dit vormt het bewijs van mijn bestaan...	:	Dat leiden en lijden moet.